

Groepsopdracht

Woorden van kennis ontvangen en delen – Stap 1

Doel

Gods stem leren verstaan voor de ander met als doel de ander te bemoedigen met een Goddelijke openbaring vanuit de Hemel in het leven van de persoon hier op aarde.

Context

Een “woord van kennis” is een bovennatuurlijke openbaring van kennis, die je ontvangt door de Heilige Geest. Hij geeft je informatie die los staat van natuurlijke informatie zoals jouw eigen waarnemingen of middelen. Paulus ontving veel kennis door deze manier van bovennatuurlijke openbaring, of beter gezegd: “woorden van kennis.”

Net zoals Paulus kunnen wij de dingen van God ontvangen omdat wij dezelfde Geest inwonend in ons hebben. God woont in ons en kan en wil de dingen van Hem aan ons openbaar maken.

God wil tot ons spreken, daarom gaan we elkaar bemoedigen met een woord die God geeft. Vaak is het eerste woord, beeld of indruk wat in je op komt datgene dat God je heeft gegeven. Ga niet te lang nadenken of twijfelen. Stap erin, ontvang en deel! Sommige woorden zullen meteen raak zijn en andere kunnen later pas op hun plek vallen. Toets en onderzoek later met God of de woorden die je hebt ontvangen voor jou zijn, wat Hij door die woorden tot je wil zeggen en wat het betekent in jouw leven.

Beschrijving

Ga in drietallen bij elkaar zitten (max. 4 pers). 1 persoon ontvangt en de andere personen stappen uit in het ontvangen en doorgeven van woorden.

1. Stem af op God en verwacht dat Hij tot je gaat spreken.
2. Stel jezelf de vraag: 'Wat zou Jezus tegen de ander zeggen als Hij in jullie groepje zou zitten?'
3. Geef door wat je ontvangt voor de ander.

Het maakt niet uit wat je ontvangt, als het maar bemoedigend of opbouwend is.

Kijk daarnaast of je woorden van kennis (gaat over verleden en heden) of van profetie (gaat over de toekomst) kan ontvangen. Dit is net een laag dieper dan bemoediging.

Gebruik ongeveer 5 minuten per ontvangende persoon. Wissel daarna en doe het opnieuw totdat elk persoon 2x heeft gegeven en 1x heeft ontvangen.

Drie tips:

1. Het is een intuïtief proces, dus ga ook af op je intuïtie. Vertrouw op God dat hij jou hierin leidt en tot je spreekt.
2. Het is niet erg om dingen 'fout' te hebben. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Het kan goed zijn dat je volgende woord goed is. Als je het 'fout' hebt, ben je toch bemoedigd omdat je

uitgestapt bent. Als je het 'goed' hebt, is de ander gezegend met het woord dat hij of zij heeft ontvangen.

3. Het is niet erg om even stil te zijn en te luisteren. Maar let er wel op dat je je indrukken niet 'stuk' redeneert. De eerste indruk is vaak de juiste en dus raak.

Als God een openbaring geeft door een woord, vraag dan of je dit door gebed voor de persoon mag bekrachtigen.

Thuisopdracht 1

Woorden van kennis ontvangen en delen – Stap 2

Doel

Het ontwikkelen van jouw profetische gaven, ter bemoediging van de ander. Dit door daadwerkelijk dagelijks uit te stappen in het ontvangen en delen van woorden van kennis voor de mensen in jouw directe omgeving.

Context

Het is heel krachtig om je te laten leiden door de Heilige Geest, en iemand in je omgeving, met wie je contact hebt, aan te spreken met de indruk die je van de heilige Geest hebt ontvangen. Vanuit onze relatie met God mogen wij laten zien dat de antwoorden van de Hemel (de beloften van God voor ons vanuit Zijn hemels Koninkrijk op aarde) liefde, genezing en bevrijding zijn. Hierdoor zullen mensen zien dat God een God is Die om hen geeft en dicht bij mensen wil zijn. Hij wil Zijn liefde aan ons laten zien. Laten wij een volk voor Hem zijn dat Zijn liefde vertegenwoordigt. We laten zien dat God in ons midden is en eenieder van ons lief heeft.

Beschrijving

We hebben tijdens de training geleerd over profetie en geoefend met woorden van kennis. Het is nu tijd om zelf daadwerkelijk uit te gaan stappen in je eigen omgeving.

Vraag iedere dag, in je tijd met God, of Hij jou wil leiden in een ontmoeting met mensen. Lees daarbij dit leesplan: '[woorden van kennis](#)' (binnenkort via Youversion beschikbaar).

Vraag of Hij een opening wil geven waardoor jij iets van Zijn liefde en kracht mag laten zien aan een persoon door het delen van een woord van kennis.

- Wees je dagelijks bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest bij jou.
- Wees dagelijks beschikbaar door, door de dag heen, te luisteren naar Zijn stem.
- Als je mensen ziet of met iemand in contact bent, vraag dan in je hoofd aan de Heilige Geest wat Hij voor deze persoon heeft.
- Neem de persoon en de omgeving waar met je natuurlijke zintuigen (houd je ogen dus open).
- Luister met de zintuigen van je hart naar wat de Heilige Geest tot jou wil spreken.

- Handel dan ook direct na je ingeving en deel het woord (hoe gek of onsamenhangend het ook mag zijn).
- Zie wat God doet voor die persoon, vraag door en speel er verder op in door het gesprek aan te gaan (Vraag zo mogelijk of het klikt of klopt wat je zojuist verteld hebt).
- Vraag tenslotte of je voor de persoon mag bidden om te bekrachtigen wat je hebt uitgesproken voor de persoon (bij een woord van kennis over een knieblesure bid je ter plekke dus voor de betreffende knie).

Ook al heb je het mis, fouten maken doe je niet: je bent aan het leren. Dat mag je ook gewoon tegen de persoon tegenover je zeggen.

Openheid en eerlijkheid worden altijd gewaardeerd. Je hebt tenslotte aandacht voor de persoon en je zet je in om hem te bemoedigen.

Het is altijd geslaagd als je uitstapt, je was namelijk beschikbaar om gebruikt te worden door De Vader

Tips

- **Iedereen is anders.** Gods stem verstaan kan dan ook op heel veel verschillende manieren. Woord, beeld, gedachte, je voelt iets in je lichaam, een geur of een gevoel, ect...
- **Het is een intuïtief proces.** Ga dus af op je intuïtie. Luister dus goed met de zintuigen van je hart. Vertrouw op God dat hij jou hierin leidt en tot je spreekt.
- **De Heilige Geest is altijd 'aan.'** Wees je er dus bewust van dat Hij altijd bij je is om jou te leiden en tot je te spreken.
- **Neem risico.** Uitstappen is als op water lopen. Het vergt van jou het nemen van een risico in het vertrouwen dat Hij erbij is en altijd goed is.
- **Richt je op God.** Laat je niet leiden door je eigen redeneringen of emoties.
- **Wees beschikbaar.** Je mag met Hem leren in het uitstappen. Hij vindt het geweldig dat je in gehoorzaamheid aan Hem een ander wilt dienen. Je maakt dus nooit een 'fout', je groeit!

Mijn opdracht vormgeven

- a. Ga in gebed en vraag of God tot jou wil spreken en vraag Hem wat Hij jou de komende weken wil leren in het spreken van woorden van kennis.
- b. Vind je het fijn of gewoon leuk om vooraf je opdracht vorm te geven? Ga dan snel naar thuisopdracht 2: "Treasure Hunt."

VEEL ZEGEN IN JE ONTMOETINGEN!

Thuisopdracht 2

Treasure Hunt

Doel

Op zoek gaan naar de persoon die God van tevoren heeft geopenbaard.

Context

In het dagelijks ontmoeten van mensen, zijn we misschien snel geneigd om mensen aan te spreken op basis van wat we fysiek waarnemen. Op basis van wat we met onze eigen ogen zien of wat er zich op dat moment in een situatie voordoet. Het is heel belangrijk dat we daar oog voor hebben en bereid zijn om daarop in te springen. Maar wat wij niet kunnen, is in harten en levens van mensen kijken, wat God wel kan. Het ziet er aan de buitenkant vaak mooi uit en je kunt meestal niet kijken achter de voordeur van iemands huis of leven. Maar God weet wat mensen nodig hebben en hoe hun harten te bereiken met Zijn liefde. Hij heeft ons uitgekozen om daarin met Hem samen te werken in het uitreiken naar anderen, in het delen van Zijn liefde. Woorden van kennis, ingegeven door de Heilige Geest, zijn dan ook een heel mooi middel om God direct te laten spreken, door jou heen, tot het leven van iemand anders. Je spreekt iets aan in het leven van iemand wat jijzelf nooit kon weten. Je bouwt daarmee het vertrouwen snel op in het contact met de ander. Ook bouw je het geloof op van de ander en natuurlijk ook van jezelf. Als gevolg daarvan zal de persoon openstaan voor wat jij verder wilt delen in een woord of een gebed. Ze zien iets van Gods grootheid en liefde voor hen, wat ze met hun verstand niet kunnen bevatten. Het wonder is dan ook een feit geworden!

Beschrijving

In tegenstelling tot het uitstappen tijdens je dagelijks leven naar mensen toe, willen we je met deze opdracht uitdagen om het eens om te draaien. Maak nu vooraf een plan, samen met God, waarin Hij jou mag vertellen wie je gaat ontmoeten en wat Hij wil dat je gaat doen.

Kevin Dedmon, de auteur van "Treasure Hunt", onderstreept hierin drie dingen die we moeten weten vóórdat we op pad gaan.

1. Wie ga ik ontmoeten
2. Waar ga ik deze persoon ontmoeten
3. Wat mag ik vertellen of doen.

Onze eerste focus kan zijn op het bidden voor de zieke persoon. Maar het kan net zo goed zijn dat je de persoon mag bemoedigen of een ander gebed of gebaar kan geven. Sta open voor datgene wat de Heilige Geest jou op dat moment te binnen brengt.

Middels het formulier helemaal onderaan dit document, kun je de opdracht gaan voorbereiden en e.v. samen met anderen gaan uitvoeren, dat is wel leuk zo.

Veel plezier in jullie komende ontmoetingen!

Thuisopdracht 3

Boekentip: 'Autoriteit'

Doel

Verdieping in de onderwerpen: Intimiteit, identiteit en autoriteit door de boeken van Jan Pool hierover te lezen.

Boekentip: '*Autoriteit*' Jan Pool

Ook te bestellen als drieluik: 'Intimiteit-Identiteit-Autoriteit Drieluik' Jan Pool

Context

Autoriteit: Doe grote dingen voor God!

Autoriteit hoort bij het christelijke leven. Het is belangrijk te weten dat God van je houdt en je een unieke identiteit heeft gegeven, maar zonder geestelijke autoriteit kun je jouw taak in het leven niet vervullen. Je roeping is in principe een onmogelijke opdracht, maar door de autoriteit die je in Jezus hebt, wordt het onmogelijke mogelijk.

Wandelen in Gods kracht is het voorrecht van iedere gelovige. Je beschikt over koninklijke autoriteit waarmee je allerlei persoonlijke problemen kunt overwinnen. En daar stopt het niet bij! Door de heilige Geest ben je ook in staat om anderen dichter bij God te brengen en zijn Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. Ontdek dus je autoriteit en doe grote dingen voor God!

Drieluik: Ga op weg naar je bestemming!

Jij bent gemaakt voor een doel, een speciale bestemming. Je Schepper nodigt je uit voor een ontdekkingsreis die bestaat uit drie etappes: vriendschap met de Vader (intimiteit), weten wie je bent in Christus (identiteit) en leven door de kracht van de heilige Geest (autoriteit). Inspirerende reisliteratuur en een persoonlijke reisgids komen daarbij goed van pas. In het drieluik Intimiteit-Identiteit-Autoriteit vind je een boeiende beschrijving van de route en de Reisgids bij het drieluik wijst je de weg. Maak er met je huiskring of gemeente een groepsreis van en ga op weg naar je bestemming!

Beschrijving

Start vandaag met het lezen van het boek: '*Autoriteit*.' Boek 3/3

Alle drie de onderwerpen worden tijdens de training behandeld. Het zijn handzame, relatief dunne boekjes die makkelijk te lezen zijn. Ze zijn de basis vooralles wat we leren tijdens de training.

Wij raden je aan alle drie de boeken te lezen tijdens de training. Beginnend met: '*intimiteit*', daarna '*identiteit*' en te eindigen met '*autoriteit*.' Je hebt een tijdsspanne van twee Essentials de tijd om het boek uit te lezen.

[Bestel hier het boek: '*Autoriteit*' Jan Pool](#)

[Bestel hier: '*Intimiteit-Identiteit-Autoriteit Drieluik*' Jan Pool](#)

Thuisopdracht 4

Leesplan 'Woorden van kennis'

Doel

Openbaringen van God ontvangen over jouw leven en de reis die je maakt met Love & Impact, door het lezen van de leesplannen in je eigen tijd met God.

Context

Woorden van kennis

De gave van 'woorden van kennis' is misschien wel een beetje een ondergeschoven kindje onder de gaven van de geest. Je leest er eerlijk gezegd ook niet veel over in de Bijbel. Waarom weet ik niet, maar wat ik wel weet, is dat het een van de krachtigste en mooiste Geestesgaven is. Het opent deuren die voorheen gesloten leken. En als een soort ripple-effect leidt het vaak tot meer. God wil jou deze gave geven en jou daarmee tot zegen van de ander laten zijn. Open dus nog vandaag de app en start met lezen in jouw ontmoeting met de Vader.

Beschrijving

Begin de dag dagelijks met een rustig moment met God. Lukt het niet als eerste moment van de dag? Plan dan een moment in je agenda en zet deze tijd apart om samen met Papa God te zijn. Wees ervan bewust dat dit moment jouw meest belangrijke moment van de dag is! Zonder je af en zet alle afleidingen uit. Laat deze tijd door niets en niemand roven! Laat je inspireren en vooral Hem tot je hart spreken door het lezen en luisteren van de overdenking en het lezen van de Bijbelteksten.

Stel jezelf telkens de volgende vragen:

- Wat zegt dit over God?
- Wat zegt dit over mij?
- Wat wil God vandaag tot mij spreken?

Het leesplan wordt binnenkort beschikbaar in de Youversion Bible app.

Heb je de YouVersion Bible nog niet, [download hem dan hier](#) of lees de leesplannen in je browser.

Wil je meer weten over de auteur van dit leesplan en je laten training in profetie en de gaven van de Geest, kijk dan eens op nataniel.nl

Schat zoeken (Treasure Hunt)

1. Elke deelnemer schrijft Woorden van Kennis op in de desbetreffende open plekken achter iedere categorie.

- **De plaats** (verkeersbord, bank, digitale klok, koffieshop, Kruidvat, Blokker, etc.)
-

- **De naam van een persoon**
-

- **Het uiterlijk van een persoon**, de kleur van specifieke voorwerpen of kleding, de haarkleur
-

- **Waar ze gebed voor nodig zouden kunnen hebben** (kniebrace, wandelstok, nieren, tumor, linker enkel, huwelijk, etc.)
-

- **Ongebruikelijke dingen** (bv. een lolly, windmolen, een limoengroene deur, dolfijnen, etc.)
-

2. Vorm groepjes van drie(3) of vier(4) personen

- Combineer de Woorden van Kennis van de groep om je eigen schatkaart te maken. Elke deelnemer houdt zijn eigen lijst bij! Combineer niet jullie eigen lijsten niet op eenapart blaadje.

3. Kies een startpunt

4. Begin rond te kijken naar de schat

5. Als je iets tegenkomt van de schatkaart(genomen uit de persoonlijke kaarten van de groep)

- Benader die persoon dan en zegt zoiets als “dit kan een beetje vreemd overkomen maar we zijn op een schattenjacht, en we denken dat u op onze lijst staat
- Laat ze jouw lijst zien, het kunnen een of twee dingen van elke lijst zijn of maar een ding van een lijst.
- Bouw een verstandhouding op (probeer op vriendschappelijke voet te komen, stel vragen aan ze om ze beter te leren kennen
- Laat ze weten dat God hun op het oog had en ze wil zegenen.
- Vraag of je met ze mag bidden

6. Als ze nee zeggen

- Probeer aan de verstandhouding te werken (gemeenschappelijk terrein vinden, vriendelijk)
- Vraag de Heilige Geest wat Hij wil belichten over die persoon (geef een bemoedigend woord aan die persoon)

7. Vraag opnieuw of je met ze mag bidden

- Als ze nee zeggen – zegen ze en ga verder naar de volgende schat(persoon)
- Als ze ja zeggen
- Vraag aan God om met zijn aanwezigheid te komen (zet Zijn aanwezigheid over ze vrij)
- Beveel pijn om te gaan, botten om gezet te worden, rug om rechtgezet te worden, tumoren om te slinken etc.
- Vraag ze om het uit te testen, laat ze iets doen wat ze niet konden voordat we baden
- Herhaal dit zo nodig

8. Als ze genezen zijn

- Leg uit wat er net gebeurd is (de liefde van God die zich openbaarde, Hij kent jou en geeft om jou)
- Vraag ze of ze Jezus persoonlijk zouden willen kennen, een relatie met Hem hebben.
- Nodig ze uit om God te vragen om hun met Zijn aanwezigheid te vullen(vraag ze wat ze ervaren)

Toevoeging: moedig ze aan om de genezing bij hun dokter te laten controleren voordat ze stoppen met eventuele medicatieve behandeling

9. Ga naar de volgende Goddelijke afspraak op de schatkaart!!