

Groepsopdracht (25 min)

Reflectie Love & Impact (20min)

We zijn een tijd lang samen op pad geweest en zijn meer gaan groeien in wie we zijn in Christus door meer tijd met Hem door te brengen en verder te ontdekken wie Hij werkelijk is en wat Hij aan ons gegeven heeft. Het belangrijkste is, denk ik, dat we Hem beter hebben leren kennen en wij meer bereidwillig zijn geworden om beschikbaar te zijn voor Hem.

We zijn de afgelopen tijd, heel praktisch, gaan uitstappen in:

- **Het vinden van een buddy** - Het vinden van een buddy waarmee je de 6 Essentials doorleeft.
- **WePray de gebedsgroep** - Samen bidden voor jouw stad en land door een gebedsgroep te starten of je er bij een aan te sluiten.
- **Kijken met de ogen van Jezus** - Bewustwording van datgene wat er om je heen gebeurt, zodat je aansluiting vindt bij een persoon.
- **Uitstappen vanuit Gods liefde** - Gods Koninkrijk vertegenwoordigen door proactief te handelen vanuit Zijn liefde
- **Vanuit Gods leiding contact maken met mensen** - Contact maken met mensen waarbij je je laat leiden door de Heilige Geest. Hoe spreekt God tot mij in het benaderen van mensen en hoe spreekt Hij tot mij tijdens het gesprek met iemand?
- **Bidt voor de zieken** - Leren uitstappen in het bidden voor genezing voor de ander tijdens je dagelijkse leven.
- **Woorden van kennis ontvangen en delen** - Gods stem leren verstaan voor de ander met als doel de ander te bemoedigen met een Goddelijke openbaring vanuit de Hemel in het leven van de persoon hier op aarde.

Wat moet je zeker blijven doen?

1. Blijf uitstappen (10 min)

Na deze ontdekkingstocht met elkaar zit de reis er nog niet op. Het is slechts een begin! Om een verandering in jouw omgeving te gaan zien is het noodzakelijk dat je blijft uitstappen. We hebben geleerd dat er een spanningsveld is tussen Hemel en aarde. Dat er een strijd woedt en er tegenstand is. Maar Jezus heeft dit alles overwonnen! Hij stelt ons in staat om samen met Hem op te staan en oppositie in te nemen tegen de tegenstander, vanuit Zijn overwinning. We hoeven niet meer te leven vanuit een nederlaag, maar mogen leven vanuit Zijn overwinning! Datgene waarvoor Jezus betaald heeft, mag opnieuw door jou en mij heen gezien worden. Jezus draagt jou en mij op: Het Koninkrijk van de Hemel is dichtbij gekomen. Genees zieken, reinig mensen met huidziekten, wek doden op en drijf demonen uit (Mat. 10:7-8). Laat in alles, vanuit jouw daden en woorden zien dat God de Vader in de Hemel van Zijn kinderen houdt en woning in hen wil maken!

Dit vraagt dus om dagelijks vanuit dit overwinnend leven te blijven leven en vanuit onze overvloed te blijven uitdelen naar anderen. Zoals zo mooi beschreven staat in 2 Korinthe 4:7 over de alles overtreffende kracht van God in aarden kruiken.

Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen en bespreek dit kort met elkaar. Doe dit in tweetallen of in een kleine groep:

- Pak jouw aantekeningen erbij uit Essential 1- groepsopdracht 1 "[Kennismaking met elkaar en het vinden van een buddy – stap 1](#)", en lees terug wat jouw verwachtingen waren van deze training. Zijn deze verwachtingen uitgekomen? Waarom wel of waarom niet?
- Wat waren de dingen die jij je had voorgenomen om te gaan leren? Wat zijn de dingen die je tijdens de afgelopen essentials hebt geleerd? Wat zijn de dingen die je nog wilt leren?
- Welke gaven en talenten heb jij in jezelf ontdekt die God jou in het bijzonder heeft gegeven om een ander mee te zegenen? Welke gaven zou je nog willen ontdekken en waar zou je nog meer in willen groeien?
- Het uitreiken naar anderen om Gods liefde uit te delen is onderdeel geworden van jouw dagelijks leven. Hoe ziet dat eruit?
- Wat is je doel?
- Wat heb je al geleerd?
- Wat moet je nog leren?
- Wat zijn jouw eerstvolgende stappen hierin?
- Hoe meet je succes?
- Opmerkingen
- Hoe ga jij zorgen dat je samen met je buddy blijft groeien en uitstappen?

2. Geef het door aan anderen (10 min)

Jezus kwam niet op aarde om Zijn Hemels Koninkrijk hier op aarde te vestigen. Nee! Hij kwam en plaatste de hemel in ons, zodat wij dat Koninkrijk vanuit Hem zouden vorm geven. Hij overwon de dood en gaf Zijn volgelingen de autoriteit en de opdracht er op uit te gaan en discipelen te maken, het dus te leren aan anderen! Jezus roept ons dus op datgene wat wij geleerd hebben en van waaruit we leven weer door te geven aan anderen. Zo wordt het hemels Koninkrijk niet alleen door jou gezien maar ook door steeds meer anderen overal ter wereld. Deel de zegeningen uit, houd het niet voor jezelf. Jezus droeg ons op om voor zieken te bidden, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Als je al deze dingen doet, maar geen discipelen maakt, m.a.w: anderen leert wat je zelf geleerd hebt, dan doe je niet wat God van je vraagt. Deel uit, neem anderen mee in het getuigen. Samen staan we sterker dan wanneer je alleen staat. Een gezonde situatie is wanneer jij zowel 'leerling' als 'leraar' bent. Op het moment dat je anderen discipelt, word je zelf voortdurend gediscipeld.

*Je groeit niet alleen van datgene wat je tot je neemt,
maar ook van datgene waarvan je uitdeelt.*

Als jij anderen wilt toerusten en helpen ook dagelijks een getuige van Jezus te zijn, kun je samen met de mensen om je heen of met jouw eigen gemeenteleden een eigen Love & Impact groep starten en samen de aankomende Love & Impact training volgen. Jij kunt vanuit jouw eerder opgedane ervaring de anderen ondersteunen en voorgaan, door groepsleider te worden.

Je kunt ook zelfstandig met jouw eigen Love & Impact groep aan de slag gaan. Wij laten jou hierin niet alleen! We gaan met jou en de andere groepsleiders door! Wij willen jullie helpen en ondersteunen in het leiden van jouw eigen groep. Als groepsleider krijg je al het benodigde materiaal (Essentials 1 t/m 6) van ons ter ondersteuning voor jouw eigen groep. Je hebt het materiaal zelf al doorleefd en nu kun je stap voor stap, op jullie eigen tempo, de Essentials zelf doorleven en doorgeven.

Leren doen is een proces, neem er de tijd voor

Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen en bespreek dit kort met elkaar. Doe dit in tweetallen of in een kleine groep:

- Heb jij het verlangen om datgene waarin jij de afgelopen Essentials in bent uitgestapt en geleerd hebt, door te geven aan een ander, ook al heb je het misschien nog niet helemaal onder de knie?
- Aan wie uit jouw omgeving of kerk zou je dit willen doorgeven?
- Hoe zie jij het voor je dit te gaan doen?
- Met wie zou je dit samen willen doen?

Meld je aan via vrAGEN@crowns.nl als jij een groepsleider wilt worden. Wij nemen hierna contact met jou op om samen met de andere groepsleiders verder op pad te gaan. Concreet zullen we nog een aantal korte sessies met elkaar hebben waarin we jou helpen hoe je zelf je groep kunt leiden. Daarna zullen wij op afstand beschikbaar voor jullie blijven ter ondersteuning.

Thuisopdracht 1

Het zondaarsgebed

Doel

Vertrouwd raken met het voorbidden van het 'zondaarsgebed'.

Context

Mensen die zonder God leven, hebben geen weet van gebed, wat praten met God is. Als je de opening ervaart, zeg dan tegen ze dat ze gered kunnen worden voor eeuwig door in geloof hun leven in de handen van de hemelse Vader te leggen. Leg uit dat ze niet meer in duisternis zullen leven, maar voor eeuwig met Papa, als Zijn kinderen, zullen leven. Als ze dit willen, bid ze dan voor, waarbij ze jou na kunnen bidden. Je bidt dan samen het "zondaarsgebed", ook al staat dit "zondaarsgebed" niet letterlijk in de Bijbel en is het ook geen directe opdracht of voorwaarde. Het gaat om hun hart!

Je bidt samen met hen deze strekking:

- Je spreekt je besef uit dat je een zondig mens bent (Rom. 3:10, Tit. 3:5-7, Mat. 25:46).
- Je spreekt uit dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden van deze zonden (Joh. 1:1, 14).
- Je spreekt uit dat Jezus voor jouw zonden is gestorven door de straf die jij verdiende op zich te nemen. (Rom. 5:8).
- Je spreekt uit dat Jezus uit de dood is opgestaan en de dood en de hel heeft overwonnen (Kol. 2:5; 1 Kor. 15).
- Je erkent dat je alleen hierdoor voor eeuwig gered bent en met Hem uit de dood bent opgestaan door het geloof in Hem (Rom. 10:9-10).
- Je erkent dat je alleen door Zijn genade gered bent en niet door eigen verdienste (Ef. 2:8).
- Nodig Hem uit om door zijn Heilige Geest woning in jou te maken en jou helemaal te vullen met Hem.

Beschrijving

Het bidden van dit zondaarsgebed is simpelweg een manier om tot God te zeggen dat jij op Jezus Christus vertrouwt als jouw Verlosser en Redder. Er zijn geen "magische" woorden die jouw redding tot gevolg hebben. De Bijbel heeft ons van dit gebed zelfs geen echt voorbeeld gegeven. Alleen jouw geloof in de dood en opstanding van Jezus kan je redden. Als de persoon begrijpt en overtuigd is dat hij een zondaar is en redding door Jezus Christus nodig heeft, is hier een vorm van een zondaarsgebed dat je tot God, samen kunt bidden:

"God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik de gevolgen van mijn zonden verdien. Maar ik vertrouw in Jezus Christus als mijn Redder. Ik geloof dat Zijn dood en Zijn opstanding mij vergeving van zonden heeft gegeven. Ik vertrouw in Jezus en Jezus alleen als mijn persoonlijke Verlosser, Redder en Heer. Dank U Heer voor Uw vergeving en mijn redding! Vul mij met Uw Heilige Geest. Dank U dat ik Uw kind mag zijn en U mijn Papa. In Jezus' naam, amen!"

Oefen samen met jouw buddy:

- Maak koppeltjes van twee
- Vraag of de persoon tegenover jou of hij/zij Jezus wil aannemen.
- Leg uit dat jij een gebed gaat uitspreken en hij/ zij jou mag na bidden.
- Bid het bovenstaande gebed in jouw eigen woorden.

Bedenk dit: Maak er vooral jouw eigen gebed van en laat je leiden door de Heilige Geest!

Thuisopdracht 2

Leesplan: 'Hoe leid ik iemand tot Jezus'

Doel

Openbaringen van God ontvangen over jouw leven en de reis die je maakt met Love & Impact, door het lezen van de leesplannen in je eigen tijd met God.

Context

Hoe leid ik iemand tot Jezus

Elke dag ontmoeten we mensen: op ons werk, in onze buurt, in de winkel, op straat, enzovoort. Je krijgt, soms of zelfs regelmatig, de kans en mogelijkheid om van Jezus te getuigen. Iets van de liefde van Papa te laten zien of zelfs voor hen te mogen bidden. Een ding is daarna zeker. Mensen krijgen op dat moment een aanraking van God zelf! Dit wekt een honger in hen op dat vraagt naar meer, omdat het beantwoord moet worden. Dit zijn geweldige momenten! Het gevaar bestaat alleen dat we denken dat onze "taak" er dan op zit. Maar niets is minder waar: dan begint het pas!

Het is onze opdracht mensen lief te hebben met de liefde waarmee Jezus ons lief heeft. Het gaat daarbij niet alleen om mensen te bekeren, maar om discipelen te maken waar Mat. 28:19 over spreekt. Het hele pakket dus van: getuige van Zijn liefde, hen Jezus zien aannemen, hen dopen en hen verder onderwijzen en blijven voorgaan in hun groei tot volwassen worden als volgeling van hun HEER, Jezus Christus.

Wij zijn hierin een voorbeeld, zoals Jezus een voorbeeld was van de relatie met Zijn Vader. Het is dus een relatiegericht proces. Een proces van samen tijd doorbrengen! Ontdek hier hoe je met dat proces kan aanvangen.

Beschrijving

Begin de dag dagelijks met een rustig moment met God. Lukt het niet als eerste moment van de dag? Plan dan een moment in je agenda en zet deze tijd apart om samen met Papa God te zijn. Wees ervan bewust dat dit moment jouw meest belangrijke moment van de dag is! Zonder je af en zet alle afleidingen uit. Laat deze tijd door niets en niemand roven! Laat je inspireren en vooral Hem tot je hart spreken door het lezen en luisteren van de overdenking en het lezen van de Bijbelteksten.

Stel jezelf telkens de volgende vragen:

- Wat zegt dit over God?
- Wat zegt dit over mij?
- Wat wil God vandaag tot mij spreken?

Het lees/luisterplan is beschikbaar in YouVersion App. Heb je de App nog niet? Download deze dan [hier](#).